

1960

Under 1960 gör Stödföreningen ett studiebesök hos Glumslövs Scoutkår för att titta på deras



nybyggda scoutlokal. De blir mycket imponerade av vad de såg. Så imponerade att de beslutar att göra en kostnadsberäkning av sin ritning.

Bild 1 Ritningarna den nya scoutlokalen

Kostnadsberäkningen slutar på 20 000 kr. Då skulle man belåna 10 000 kr och söka bidrag från arvsfonden på ca 7 000 kr



resten skulle kåren stå för. Det skall sägas att kåren inte hade dessa pengar och nog inte heller kunde betala av lånet.

I december lämnar man in ritningen till en byggmästare för att han skall kunna räkna på det

och det blir mycket dyrare än beräknat nämligen 42 000 kr. Detta gör att man lägger ner projektet och börjar leta efter nya alternativ. Ett alternativ är det gamla ålderdomshemmet. Detta medför en febril verksamhet hos Stödföreningen. Man skriver till Mörarps kommun och anhåller om huset. Kommunen tvekar.

För att inbringa mer pengar anordnar Stödföreningen en fest för föräldrar den 25 maj i Folkets hus. Man hade chokladhjul, roulett, skjutbana, kaffeservering, tombola, fiskedam och ringkastning. Denna fest inbringade 2 208:27 kr.

Detta år infördes kårens första budget samt man försäkrade allt sitt material. En budget i dagens scouting är en mycket viktig del eftersom kårerna drivs nästan som små företag.

Kåren håller fortfarande till i Påraps småskola samt att medlemsavgiften är 6 kr per scout.

På Distriktsmötet den 7 februari i GA församlingshus deltagar fyra stycken från kåren. Den 2-3 april deltagar Barbro Jeppsson på en kontakträff i Vittsjö. Kåren deltagar i en patrulltävling på Boserup den 26 maj utan att någon hamnar på prispallen.

Kåren genomför ett läger i Åsljunga den 27 juli-3 augusti med 18 deltagare varav två ledare. Upptagningen av flickscouterna sker den 2 augusti i Åsljunga. Kåren deltagar också på patrulltävlingarna den 25 september i Höör. Kåren deltagar också för första gången på en Valdagsinsamling. Detta ger 500 kr i belöning till kåren. Kåren arrangerar kårläger den 29-30 oktober på Boserup med 28 deltagare varav två är ledare.

Kåren sänder också två stycken på förbundsstämma i Stockholm den 12-14 november där bestämmer man att slå samman Sveriges Flickors Scoutförbund och Svenska Scoutförbundet till ett, Svenska Scoutförbundet. Den 7 december på ett kårmöte diskuterar man om att starta

en vargungeavdelning i kåren. Styrelsen får i uppdrag att undersöka saken. Problemet var, liksom idag, att finna ledare.

1961

Vid årsmötet 1961 för Stödföreningen bestämmer man sig för att helt skrinlägga planerna på ett eget bygge. Det kom upp ännu ett alternativ nämligen Sven Karlssons gård var till salu. Stödföreningen skriver ännu ett brev till kommunen om ett övertagande av gården. Kommunen funderar under året och återkommer med ett positivt svar i december.

Vid årsmötet den 2 februari bestäms det att Karin Hansson skall få förlängt förtroende till den 31 maj 1962, detta på grund av att man skall införa höst/vårtermin. På årsmötet vill man också skynda på frågan om att starta upp en vargungeavdelning. Distriktets förslag i samband med sammanslagningen skulle innebära att Påarps Flickscoutkår skulle tillhöra Åsbo-kretsen. Detta gillades inte men man beslutade att gå med på förslaget, eftersom man inte visste hur kretsen skulle se ut.



Bild 2

På distriktsstämman den 26 februari genomför man sammanslagningen av de olika distrikten till ett distrikt. Detta innebär att man nu tillhör Kulla Scoutdistrikt. Man diskuterade också hur man skulle förbättra kårens ekonomi bland annat genom att anordna pappersinsamlingar. Kåren hade också erhållit samlaralbum från Hemmets Journal som skulle delas ut till flickorna efter medgivande från förbundet. Detta gillades inte av kärstyrelsen så därför beslutade man att inte dela ut dem. En räkning från distriktet hade anlät på medlemmar som hade slutat i december året innan. Denna fråga fördes vidare till förbundet vilket medförde att de slapp betala.

På våren går två stycken på en förberedande flickscoutkurs den 9, 16 och 26 mars i Helsingborg. Den 10 mars har blåvingarna sin upptagning. Den 17-18 mars åker tre stycken på patrulledarkurs i Ljungbyhed. Den 23 april firar man St Georg i Välluvs kyrka. Den 14 maj deltagar 17 blåvingar på blåvingedagen i Pålsjö skog.

Årets läger ägde rum på Boserup den 23-24 september. 36 stycken deltog varav fyra stycken var ledare, lägeravgiften var tre kronor. På oktobermötet bestämde man att låta blåvingarna sälja adventskalendrar och att flickscouterna skulle sälja lotter till förmån för CP-skadade barn. Frågan om vargungar eller ej diskuterades igen. Scoutkåren tillsammans med Stödföreningen letar febrilt efter nya lokaler, då Påarps småskola är för liten. Den 29 oktober åker en på Distriktsmötet i Landskrona.



Bild 3

Stödföreningen tillsammans med flitiga mammor anordnar en julbasar den 10 december i Folkets hus. Många föräldrar hade tillverkat halmsaker som de senare hade skänkt till kåren. En god nettobehållning blev resultatet. Terminen avslutades med att flickscouterna gick Lucia på ålderdomshemmet. Medlemsantalet är 30 stycken 1961.

1962

1962 meddelar kommunen att kåren får lov att utnyttja lokalerna vid Olsgården, det är ett stort rum och två små rum. Kommunen lovar att dra fram vatten till gården. Ordförande detta år är

Karin Hansson. Den 16 januari deltagar kåren på kretsombudsträffen. Thinkingday firas den 22 februari i Helsingborg. Blåvingeupptagningen sker den 10 mars. Den 27 mars uppvaktar kåren Cecil Schmidt på hans 50 års dag. Blåvingarna deltagar i blåvingedagen den 14 maj i Helsingborg. Under sommaren åker kåren på jubileumsläger vid Åsljunga med 18 stycken varav två ledare. Tiden för lägret vid Sjöhult var den 13-20 augusti, alltså åtta dygn i tält. På detta läger gjordes en lägertidning med namnet Lägerposten.

På hösten börjar renoveringen av den nya lokalen vid Olsgården. På hösten 1962 startar kåren en vargungeavdelning med hjälp av Britt-Marie Thomasson och Anna-Greta Nordqvist. Denna korta hösttermin blir avgiftsbefriad för alla nya vargungar. Kåren ändrar också sitt program från att vara en flickkår till att bli en flick/pojkscoutkår. Blåvingeupptagningen sker den 9 september på Boserup. Årets Distriktsstämma hölls den 23 september i Skidfrämjandets friluftsgård i Åsljunga, här deltagar kåren med fyra st.

Tre stycken deltagar på förbundsmötet den 6-7 oktober i Stockholm. Den 8 november ändrar man namnet från Pårps Flickscoutkår till Pårps Scoutkår. Under hösten säljer kåren Kullatroll och adventskalendrar till förmån för Kjesäter i vilket man får andelar i, symboliska andelar. Den 15 december har man en julfest för Blåvingar och Vargungar. Flickscouterna har sin upptagning den 18 december vid Olsgården. Höstterminen avslutas med att flickscouterna går Lucia på ålderdomshemmet. Medlemsantalet 1962 var 44 st.

VARGUNGEBÖNEN
*Käre Fader, sist vi bedja:
var oss nu alltid när.
Låt oss i vår vänskapskedja
sluta dem, som fjärran är,
Lär oss hålla, vad vi lova,
att vi aldrig svika må,
I din famn vi trygga sova,
där ej synden oss kan nå*

Bild 4 Vargungebönen

1963

1963 använder man Olsgården, dock är den inte färdigrenoverad. Ordförande är Karin Hansson. Stödföreningen byter namn detta år till Pårps Scoutkårs föräldraförening. För första gången söker kåren bidrag ur Stina Callmers fond. Denna tradition har bibehållits till dagens datum. Denna fond är till för flickscouter från kårer som en gång tillhörde Hälsingkronas Distrikt.

Detta år har vargungarna sin första upptagning den 6 mars vid Olsgården. Vargungarna deltagar också i distriktets tävlingar den 12 maj. Den 23 maj deltagar flickscouterna i distriktets patrulltävlingar på Boserup. Den 25 maj har man blåvingeupptagning. Vid årets Pingstläger för hela distriktet i Herrevadskloster den 1-3 juni deltog tio flickscouter och en ledare. Den 6 juni deltagar kåren i Svenska Flaggans dag på Medevi.

1963 fanns det tolv blåvingar, 14 flickscouter, tolv vargungar och sju ledare, totalt 45 st. Blåvingarna deltagar 22 september på blåvingedagen på Boserup. Den 5-6 oktober åker två stycken på stor-kurs i Örkelljunga. Den 13 oktober deltagar fyra stycken på distriktets simtävling. Den 13 oktober åker vargungarna till Kvistoftas Scoutkårs stuga för att ha en orienteringstävling mot Kvistofta och Glumslöv.

Den 14 november åker två stycken på Vargungeledarträff i Gustav Adolfs församlingshem. En förläggning är noterat på hösten. Det är 17 flickscouterna som åker till Boserup den 23-24 november. Den 1 december var det kyrksöndag kl 10.00.ⁱ Vargungarna har en sista upptagning detta år den 18 december. Flickscouterna avslutar denna termin med att gå Lucia för pensionärerna på ålderdomshemmet.

1964

Under våren 1964 är fortfarande Karin Hansson ordförande men på hösten tar Calle Hellman över ordförandeklubban. Två stycken åker på förberedande PL-kurs i Ljungbyhed den 8-9 februari. Samma två åker fortsättningskurs den 15-16 februari i Ljungbyhed. Kårens övningar

sker på Olsgården som under hösten 63 och våren 64 genomgår en renovering. Man målar och fejar denna med hjälp av föräldraföreningen. Under våren deltar flickscouterna på patrulltävlingen vid Boserup. Denna tävling går av stapeln den 7 maj.

Den nyrenoverade scoutlokalen på Olsgården invigs den 14 maj av föräldraföreningens ordförande Gösta Hansson och av kommunens representant Bernhard Persson samt av kommunister Kjell Nielsen. Blåvingarna har sin lilla upptagning den 14 maj. Årets Pingstläger för distriktet sker den 16-18 maj i Örkelljunga. Åtta flickscouter och två ledare åker. Vargungarna åker till Vankiva med tåg för att ha sitt Pingstläger. Här deltar 23 vargungar och 6 ledare. Vargungarna har sin upptagning på lägret i Vankiva den 18 maj. Blåvingarna deltar i blåvingedagen den 24 maj på Boserup. Flickscouterna har sin upptagning den 9 juni vid Olsgården.

Under hösten diskuterar man en upplösning av föräldraföreningen och omvandla den till en vuxengrupp. Detta skedde också i februari 1965. Under hösten 1964 får kåren sin första materialförvaltare för hela scoutkåren, Gösta Stjernkvist. Kåren får sin först och enda bibliotekarie Kerstin Ahlvin. På hösten anordnar kåren föreläsningkvällar med bland annat film. Den 15 september anordnas en sådan kväll på Folkets Hus. Detta sker under ledning av nydaningskommitténs ordförande Åke Højman från Båstad. På dessa kvällar inbjuds föräldrar som senare varvas till ledare. Av denna nydaning blev det tre nya ledare. Einar Svensson erhåller Hedersliljan av kåren på föreläsningkvällen den 15 september.

Den 24-25 oktober åker tre stycken på PL-kurs i Örkelljunga. Fyra ledare åker på en förberedande pojkscoutledarkurs och två stycken åker på förberedande Vargungekurs på Thalassa den 7-8 november. Kyrksöndag arrangeras den 29 november i Välluvs kyrka kl 10.00. Till julen arrangerar vargungarna en julfest den 12 december i Folkets hus med ca 100 föräldrar. Vid medlemsräkningen den 31 december var 57 medlemmar i kåren.



Bild 5 Vargungekläder

1965

Våren 1965 utökar kåren sin verksamhet genom att bilda en pojkscoutavdelning. Dess första ledare blir Alvar Lökvist, Stig Nordqvist, Bengt Ahlvin och Hugo Månsson. Man bestämmer också under ett kårmöte att man skall skriva ner terminsprogrammen skriftligen. På januarimötet diskuterades den eviga frågan STÄDNINGEN. Denna fråga är nog lika gammal som scoutkåren. Det bestämdes att varje avdelning skulle städa en gång i månaden samt att ansvarig ledare på avdelningen skulle medtaga rena handdukar till toaletterummet. En städlista kom upp med städtider.

Den 7 mars gör Vargungarna en utflykt till Välluvs Boställe. Årets diskussion var annars hur man skulle fira St Georg. Man bestämde först att man skulle fira det den 25 april ute i skogen på Boserup. Men månaden efter detta beslut ändrade man sig till att fira det i Frillestads kyrka. Beslutet att ej sälja St Georgsmärken kvarstod dock. En annan lustig diskussion var om kaffet. Skulle man betala eller inte? Det hela slutade med att vid styrelsemötet betala en krona per man. Kåren inhandlar 15 Kullatroll. Dessa är rätt värdefulla idag. Man diskuterade också om att inhandla snickerivertyg till pojkarna och för att finansiera detta skulle man sälja kvicklotter. Denna fråga bordlades för att tas upp på nästa möte då det hela godkändes. En annan fråga var

om man skulle införskaffa sig tidningen scout. Man beslutade att inhandla tre st. En livlig debatt fördes också angående hästskoaktionen, resultatet blev att man genomförde den till viss mån. Man förde också en diskussion om att förbättra medlemsregistret. Man beslöt att sälja förbundets brevmärken. Kåren köper in vårt program. Detta gör kåren även idag. Man inför även den så kallade 100 lappen. Detta innebär att varje avdelning fick 100 kr att spendera, dock skulle de redovisas till kassören efter terminens slut. Den 4 februari under sportlovet har kåren ett arrangemang i Folkets Hus med tyvärr få deltagare. Två stycken deltagar den 6-7 mars på patrulledarkurs i Ljungbyhed. Sju stycken åker på storkurs den 3-4 april i Örkelljunga. Fyra stycken på fortsättningskurs för pojkscout, två stycken på kårfunktionärskurs, en på SKS-kurs. I mars begär kommunen att kåren skall redovisa sitt ekonomiska läge vid ansökningar om bidrag. St Georg firas i Frillestads kyrka den 23 april. Kyrkorådet bjöd på skjuts upp dit med buss. Blåvingarna och flickscouterna har ett inomhusläger i Hittarp den 8-9 maj med sju flickscouter och 17 blåvingar. Ledarna deltagar i DM i 5 kamp den 8-9 maj i Vegeholms friluftstuga i Aggarp vid Skälderhus. En patrull deltagar i distriktstävlingarna i Saxtorp den 27 maj utan att placera sig på den övre halvan av prislistan.

Vargungarna har ett eget Pingstläger den 6-8 juni inomhus i Frams stuga. Pojkscouterna har sitt Pingstläger på Boserup. Kåren sänder fyra flickor på förbundslägret Stegeborg. Hanna Eklund hjälper töserna på lägret. De erhåller tio kronor i bidrag av kåren. Lägertiden är den 30 juli till den 9 augusti och lägeravgiften var 125 kr vilket motsvarar ca 850 kr idag. Lägerchef för flickscouterna var Marianne Jornée. Lägerplatsen var Kåreholm på Harjehalvön norr om Eknön för flickorna. Pojkar deltog också på lägret men var förlagda på ett annat ställe. Man fick bara



Bild 6 Vargungarna på Pingstläger 1965

besöka flickorna respektive pojkarna en gång under lägret. Kung Carl Gustaf invigde lägret samt att Lady BP besökte lägret var nog en av höjdpunkterna. Förläggning skedde i Gilwell-tält. Två stycken åker på vargungeledarnas diplomkurs den 4-5 september i Helsingborg. Kårfunktionärerna åker på kurs för att utöka sina kunskaper i föreningsteknik. Kårens medlemsantal stiger med 14 stycken till 71 stycken. På Distriktsstämman i Svalöv och förbundsstämman i Stockholm deltagar kåren inte med någon representant. Under detta år bildar kåren en syförening. Under hösten kontaktar Calle Hellman Mörarps kommun om det gamla ålderdomshemmet. Först blev det positivt svar men kommunen ändrar sig. Fyra pojkscoutledare åker på storkurs den 13-14 november på Thalassa. Flickscouterna erhåller 100 kr i bidrag som en uppmuntran inför teaterbesöket den 17 oktober. De såg My Fair Lady på Malmö stadsteater. Man inköper 100 havrekärvar ifrån lantbrukare Allan Persson. Man inhandlar 150 adventskalendrar samt beställer ett antal av barnens ljus. Den 28 november inför man kyrkbesök i Välluvs kyrka för hela familjen. Man samlas på Olsgården kl 09.30 för gemensam promenad dit. Kåren arrangerar en julmarknad den 5 december. Julfest för hela kåren den 12 december firas i Folkets hus med uppträdande från varje avdelning.

ⁱ 1963 - Den 1 december var det kyrksöndag kl 10.00. Var hölls denna gudstjänst? Välluvs eller Frillestads kyrka?