

## 1944

### Oktober

Påarps Flickscoutkår bildades den 18 oktober 1944. Det var tio flickor som träffades för första gången i Påarps småskola, dagens scoutlokal. De träffades i det rum som idag är vårt museum. Det var med hjälp av 7:an, Inga Norling, som man kom igång med att bilda en Flickscoutkår. Hon hjälpte dem första kvällen med programmet. Hälsingcronas Distrikt hjälpte Påarps Flickscoutkår ytterligare fem gånger under höstterminen. Ledare för flickorna blev frk Karin Eriksson.

Till kårkassör valdes Britta Eriksson. Att vara kassör var nog ett stort ansvar på den tiden. Dock var inte omsättningen så stor som i dagens scoutkår. Man hade en omsättning på 232:75 kr, detta kan jämföras med dagens (2003) summa på 560 000 kr.

På det första patrullmötet lärde man sig lite om karttecken samt hur scoutdräkten såg ut. De bestämde också att de skulle ha kårmöte var 14:e dag. Det innebar att båda patrullerna skulle träffas. Man delades upp i två patruller, Hjorten och Ekorren. Tack vare Hjortens loggbok vet vi idag hur det gick till i begynnelsen. Denna loggbok finns bevarad i vårt museum. På det första patrullmötet för Hjorten den 26 oktober valde man patrulledare, kassör samt materialförvaltare/sekreterare. Till Hjortens första patrulledare blev Ulla "pricken" Bergelin vald. På mötet bestämdes också att man skulle lägga tio öre varje gång i sin kassa samt att erlægga en krona i terminsavgift.

Det första kårmötet ägde rum i Påarps småskola.



**Bild 1 Britta Eriksson, Karin Eriksson**

### December

Den första scoutinvigningen ägde rum den 17 december i Välluvs kyrka. Åtta stycken invigs av Märtha Rydman. I samband med invigningen ordnas en Luciafest i Välluvs folkskola. Denna fest inbringade hela 210:45 kronor. Helgen innan samlades de icke upptagna scouterna för att ha ett samkväm tillsammans.

**Bild 2 Program från Scouternas Invigning och luciafest**



## 1945

### Januari

Till Hälsingcronas Distrikt inkom den första distriktsrapporten den 15 januari 1945. I denna rapport registreras Påarps Flickscoutkår som en scoutkår, eller rättare sagt som en egen avdelning. Kåren inbetalar också sin första distriktsavgift på 25:80 kronor.

### April

Vid en distriktsupptagning den 21 april deltar Karin Eriksson ifrån kåren. Hon fortsätter att vara ledare under våren 1945.

## Maj

En ny upptagning sker den 13 maj i Välluvs kyrka med hjälp av Maj Öhlander, efteråt har man en vårfest i Välluvs skola. Kåren håller till i Påarps småskola under vårterminen.

**Bild 3 Sittande; Ingrid Schüller, Inger John, Inga-Britt Persson, Inga-Britt Linde, Maj-Britt Forslund, Inga-Grete Olsson, Rita Nordlund**

**Stående mellan; Ulla Skog, Ulla Månsson, okänd, okänd**

**Stående övre; Berit Carlsson, Ingrid Larsson, Britta**

**Eriksson, Ulla Landgren, Else Johansson, Margaretha Jönsson och Karin Eriksson.**



## Augusti

Under sommaren 1945 åker fyra stycken på läger i Krapperup. Tiden för lägret är den 10-17 augusti. Detta är ett läger som Hälsingkronas Distrikt anordnar. På detta läger deltar 43 stycken från sju stycken olika kårer.

Efter vårterminen får Karin Eriksson problem att leda scoutkåren pga en flyttning till Norrland. Tack vare att Lola Svensson lyckades övertala sin mor, Gurli Svensson att bli ledare överlevde Påarps Flickscoutkår denna kris. Som helt grön inom scouting cyklar Gurli Svensson en till två gånger i veckan till Maria församlingssal för att lära sig lite om scouting.

## Oktober

I samband med de danska scoutdagarna den 27-28 oktober åker Gurli Svensson till Nyckelbo för att lära sig om lägerliv och hajklivet. Kåren får nu hålla sina möten i Karl Johanssons Möbelfabrik och hemma i köket hos Gurli Svensson. Man är två ledare och 14 flickor. Kårkassör är nu Inga-Greta Olsson.

## 1946

Den första förbundsavgiften betalades in 1946 på 16 kr. Man lyckades under året att samla in tre kronor till Europahjälpen, dessa pengar gick till barnhem i Frankrike. Under året ökade omsättningen i kåren till 304:60.

## Februari

Den 3 februari 1946 deltar Gurli Svensson på ett distriktssammanträde.

## Juni

En ny upptagning sker den 2 juni av distriktet på Fredriksdal av Märtha Rydman.

Kåren har sitt första egna kårläger på Söderåsen i Frisksportarstugan. Lägret sker under pingsten som infaller den 8-10 juni detta år. Man åker tåg till Åstorp och vandrar sedan upp till stugan. På lägret övade man orientering med hjälp av Åke Asplund och Eric Granelli. Tyvärr gick det lite snett eftersom det fanns en trasig kompass och följderna blev att två flickor sprang bort sig och man fick leta efter dem, lyckligtvis fann man dem.

## Juli

Kåren skickar Gunnel Landgren på Gränsölägret den 12-22 juli. Hon deltar på pojkscouternas förbundsläger som hjälpreda. Lägerchef var ingen mindre än Folke Bernadotte. Lägeravgiften var 23 kr för deltagarna. På lägret deltog 8 000 scouter.

Den 27 juli åker Gurli Svensson till Ermelunden i Danmark för att besöka ett stort läger med 8 000 scouter.

## Augusti

Sommaren 1946 sänder kåren tre stycken på förbundsläget Björkö, nära Njurunda. Läget äger rum den 2-12 augusti, med 3 400 deltagare. Lägeravgiften var 22 kr eller 24 kr beroende på var man bodde i Sverige. Lägerchef var flickscoutchefen Gerda Bäckström. På detta läger fanns det allra första lägerdagiset för barn 1-5 år. Kåren erhåller två stycken lägerstipendium på vardera 20 kr.



Bild 4 Lägerkarta från Björkö.

I augusti 1946 åker Lola Svensson till Nöddebo i Danmark på ett Vargungeläger. Hon följer med en dansk flickscoutledare.

## 1947

Man gjorde en övernattning över nyår i vindskydd där man vaknade med snö på sovsäckarna. Det var säkert inte särskilt varmt, eftersom sovsäckarna då inte var lika varma som dagens dunsovsäckar.

1947 startar man en blåvingeavdelning med hjälp av Margareta Jönsson. Det fanns två blåvingar i den första gruppen. Kåren håller till i möbelfabriken.

Man arrangerade ett söndagsläger till en kostnad av sju kronor. Kårkassör var fortfarande Inga-Greta Olsson. De tio flickscouterna leds fortfarande av Gurli Svensson. Gurli Svensson står som kårledare även detta år.

## 1948

1948 är ett svart hål i kårens historia eftersom distrikts och förbundsrapporterna saknas i vårt arkiv. Men vi har dock lyckats att spåra upp lite på Kjesäter och distriktets arkiv i Ödåkra.

Kårledare under 1948 var Gurli Svensson. Det fanns 14 flickscouter och de leddes av Gurli Svensson. Blåvingarna leddes av Margareta Jönsson och de var åtta stycken. En åker till

Storlien/Enafors på Fjällfärd den 9-16 juli. Kåren skickar en på förberedande ledarkurs vid Olofsborg. Kursen ägde rum den 29 juni till den 8 juli.

En flickscoutupptagning sker den 5 december i Frillestads kyrka av Sylvia Hallberg från distriktet. Gurli Svensson invaldes också i distriktet till Scoutfrämjandets ombud. Detta är nog det första distriktsarbetet från någon flickscoutledare ifrån Påarp. Kåren håller till i Påarps småskola.



Bild 5 Flickscoutupptagningen den 5 december.

## 1949



1949 inbetalas den första Blåvingeavgiften till förbundet. Gurli Svensson fortsätter som kårledare och flickscoutledare. Ny blåvingeledare är också Inga-Britt Persson. Detta år sjönk medlemsantalet.

På sommaren reser fem stycken på förbunds lägret Stråken. Lägret ägde rum mellan den 5-16 augusti. Lägerchef var ingen mindre än Estelle Bernadotte. På lägret deltog det 3 000 flickscouter. De fem som åkte på Stråkenlägret i Västergötland, erhöll ett stipendium på 50 kr. Lägeravgiften var 45 kr per person.

Under hela 1949 håller man till i Påarps småskola.

Bild 6 Lägerkarta från Stråken lägret 1949